



Nieuwsbrief 7 Fam. Blok - februari 2022

In deze nieuwsbrief

- De reis
- En nu?
- De kidscorner
- Vanuit het Hometeam
- Acties



Klaar voor vertrek op Schiphol



Voor het eerst zien we Guinee-Bissau vanuit het vliegtuigraam!

Meer informatie

We verwijzen u graag naar de website van familie Blok: www.josenjolena.nl

Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen, heeft u vragen of suggesties? Stuur dan een mail naar: hometeamfamblok@outlook.com

Een strak blauwe lucht, stemmen van lachende kinderen op de achtergrond die achter elkaar rennen, blaffende honden, een kraaiende haan, een druk pratende kokkin samen met de wacht, een brommende generator. Daar zit ik dan achter m'n laptop in ons toekomstige klaslokaal wat nu nog de woonkamer is. Af en toe komt er iemand langs, gluurt door de ramen die bestaan uit gaas en begint een praatje. Welkom op onze compound in Buba! Wat is er de afgelopen maand veel veranderd! Graag geven we u/jullie in deze nieuwsbrief een eerste kijkje in ons nieuwe leven in Guinee-Bissau.

De reis

Maandagmorgen 6 december was het echt zo ver! Vanuit 's-Gravenpolder zijn we vertrokken naar Schiphol. 's Avonds zijn we veilig geland op Lissabon. Na een overnachting stonden we de volgende morgen om half 7 weer op de luchthaven om van Lissabon naar Bissau te vliegen. Kort voor de landing in Bissau zagen we uit de raampjes de terra-rood gekleurde zandwegen, de prachtige groene bomen, de kronkelende zeearm en de trillende lucht van de warmte.. "Hoera, dit is ons nieuwe thuis" riep Jan-Onno. Zodra de deur van het vliegtuig openging voelde de temperatuur als een warme deken om ons heen. We liepen, vermoeid van de reis, met de stroom mee langs de landingsbaan, voorbij een covid-controle, langs douaniers die ons een tijdelijke verblijfsvergunning gaven. Vervolgens stonden we daar tussen allerlei schreeuwende mensen op zoek naar onze koffers en ondertussen probeerden we elkaar niet uit het oog te verliezen in de grote drukte. Na 1,5 uur wachten werd de hal op het vliegveld steeds leger.. We hadden 7 van de 8 koffers. De kofferband stopte met draaien. Was de stroom uitgevallen of waren de koffers op? Terwijl één van ons een boekje voor onze vermoeide kids op de vloer ging voorlezen, ging de ander op zoek naar een foto van de missende koffer en de gegevens om daarmee naar een kamertje te gaan. Voor het kamertje op de luchthaven stond een grote groep mensen. Maar waar is de rij? Wanneer mag je naar binnen? Een man wilde ons helpen, maar helaas is ons Creools nog niet toereikend om alle details uit te leggen en hem te verstaan, Engels spreekt men hier niet. Het is eind van de middag.. de afgelopen nachten hadden we weinig geslapen, veel indrukken, we begonnen trek te krijgen, de kinderen gingen huilen, Gerda en Marianne konden in dit gedeelte van het vliegveld niet komen.. We konden hen niet telefonisch bereiken of via whatsapp.. Wat nu? Samen op de vloer hebben we gebeden. Jos gaat opnieuw naar het kamertje en wat zagen we toen...? Daar kwamen 2 blanke vrouwen (en aangezien hier echt bijna geen blanke mensen zijn, kon dit niet missen!). Het waren Gerda en Marianne. Wat waren we blij om hen te zien! Wat normaal niet mag, was gelukt! Door de douane heen mochten ze naar ons komen. En zo arriveren we met 7 koffers aan het einde van de middag in een appartementje in de hoofdstad. Helaas was koffer 8 spoorloos en was er geen zicht op óf en wanneer hij zou komen. De eerste nacht was best wennen. Even lekker onder een stromende douche zat er niet in. Gelukkig is er een vat met water waar we ons met een kannetje konden douchen. Andere geluiden: de radio's in de omgeving draaien tot 's morgens vroeg volop door, straathonden blaffen de hele nacht en 's morgens om half 6 beginnen de omroepers van verschillende moskeeën.

De volgende morgen begonnen we een tour door de stad: verblijfsvergunning aanvragen, pasfoto's maken op straat bij een van de jongens met een camera rond de nek, een rijbewijs aanvragen, kennismaken met het postkantoor, wat groente en fruit op de markt



Wie zitten er in deze auto? "Branku minus!" Blanke kinderen, zijn hier echt een bezienswaardigheid.



Trots dragen de jongens van de timmerwerkplaats een zelfgemaakte deur naar het huis van Marianne.



Onderweg van Bissau naar Buba, rijden we het grootste gedeelte naast de asfalt weg vol gaten.



Bofkezen in de cockpit!



Jannafien en Jan-Onno op school

kopen, zoals een heerlijke watermeloen die in de hoofdstad verkrijgbaar is en niet in Buba. Hele belevenissen! Aan het einde van de middag werd de auto vol gepakt met onder andere onze 7 koffers, kippen en een tafel op het dak. De 6 uur durende reis naar Buba kon beginnen! (238km) Hobbelen we op sommige plekken nog langzamer dan stapvoets kuilen proberen te ontwijken. Een groot gedeelte naast de asfaltweg vol gaten rijdend, omdat de grond ernaast fijner rijden is dan de diepe scherpe gaten in het asfalt. Lemen hutjes met golfplaten of rieten daken, vrouwen met grote schalen met allerlei spullen op hun hoofd, kinderen water puttend, geiten boven op de taxibusjes gebonden, een koeienjongen die met een kapmes in zijn hand het vee de weg over laat steken. Kinderen roepend en wijzend naar de auto: "Branku minus!!" (blanke kinderen!!) Maar ook kinderen die verschrikt weggrennen... want stel je voor dat die blanken ons meenemen! En zo kwamen we 6 uur later aan op de compound in Buba, waar we blaffend door de drie honden werden onthaald, eindelijk op de plek wat ons nieuwe thuis wordt!

Na ruim twee weken kregen we een telefoontje! Onze 8e koffer was aangekomen, we mochten hem ophalen in de hoofdstad! Het cijferslot van de kofferband was eruit gehaald, maar van de inhoud hebben we nog niets gemist. Wat was Jan-Onno blij (en wij ook) dat o.a. zijn net gekregen verjaardagscadeautjes toch zijn aangekomen!

En nu?

Inmiddels wonen we er alweer ruim een maand. We kijken verwonderd terug op hoe de Heere voor ons zorgt! We zijn naast wat diarree, nog niet echt ziek geweest. We hebben een tijdelijke driekamerappartement, lieve, zorgzame collega's om ons heen, een taalenaar gevonden die ons 2x per week taallessen geeft. Daarnaast hebben we de eerste contacten kunnen leggen met de lokale mensen op de compound zoals de wachten, inlandse mensen die werken voor het project, in de kerk, op de markt.

Jos is naast het doen van taalstudie, vaak te vinden in de timmerwerkplaats op de compound. Hier werken dove jongeren, jongeren met een andere beperking, niet christelijke en christelijke jongeren. Zij beginnen de dag met een Bijbelgedeelte en een ontbijt om vervolgens allerlei vaardigheden te leren en te oefenen. Dit is een mooie kans om de geleerde taallessen in de praktijk te brengen, de cultuur beter te leren kennen en om relaties te leggen. Tegelijkertijd worden daar bijvoorbeeld de deuren voor het nieuwe appartement van Marianne gemaakt.

Wat zijn we blij met de tijdelijke ruimte, die we mogen gebruiken en hebben ingericht als schoollokaal. Iedere morgen geeft Jolena de kinderen van 8:00-12:30 uur les. We werken over de dierenarts. Het is best pittig om moeder en juf te zijn. Tijd te maken om de lessen uit te denken en voor te bereiden, naast de 'normale taken' in het huishouden. Tegelijkertijd is het ook zo genieten en een waardevolle tijd om zo intensief met onze kinderen bezig te mogen zijn!

Zo gaat het leven hier steeds meer wennen, maar vertrouwd is het nog niet. Zo missen de kinderen hun vriendjes en vriendinnetjes, de dagelijkse rijstmaaltijd met vis gaat steeds beter naar binnen bij de kids, leef je collectief waardoor je weinig echte privacy hebt. We zien er naar uit dat ons eigen appartement opgeknapt kan gaan worden en dat we daar kunnen gaan wonen. Verder bidden we dat ook de zeecontainer met o.a. onze spullen vrijgegeven gaat worden. Daar is nu nog geen zicht op (we leven zolang uit onze koffers). Zodat we straks een meer een 'vertrouwd-plekje' kunnen creëren.

De kidscorner

Bon dia jongens en meiden, vriendjes en vriendinnetjes,

In iedere nieuwsbrief willen wij ook graag iets aan jullie vertellen over ons leven in Guinee-Bissau.

Wat spannend: we konden eindelijk gaan naar Guinee-Bissau! Wat boften we. Op de vlucht van Schiphol naar Lissabon mochten we bij de piloot in de cockpit kijken!... We wisten niet dat een piloot zoveel knopjes voor zich had!

Jannafien: Nu zijn we in Guinee-Bissau. Hier is het heel stoffig! Als er een auto langrijdt, zie je enorme grote stofwolken, omdat de grond gewoon zandachtig is. 's Morgens ben ik lekker snel aangekleed, het is hier erg warm dus ik hoef alleen maar een shirt en rok aan. Ik kan bijna niet geloven dat het bij jullie nu winter is! In ons huis hebben we wel kranen waar water uitkomt. Het water uit een put wordt opgepompt in een grote ton. Deze staat buiten hoog op een soort toren. In Guinee-Bissau kan je niet zomaar gelijk uit de kraan drinken, je moet het water eerst filteren. Anders kan je er ziek van worden.

Jan-Onno: In dit land zijn bijna geen snoepjes te koop, maar wel heerlijke vruchten. Ze groeien zelfs op onze compound, als ze rijp zijn, mogen we ze zelf plukken! Sinaas-appels, citroenen, mandarijnen guave, bananen, passievrucht en papaja. Er zijn in dit land veel kinderen die honger hebben. Weetje wat er op een dag bij ons gebeurde? Ik hoorde geschreeuw. Een jongen kwam aangerend en rende naar een stapel hout. Ik hoorde een klap. Daar kwam de jongen met een groot dier in zijn hand.....was het een slang? Nee een grote leguaan. Met een kapmes hakten ze de kop eraf. Ze haalden het eerste vel van de leguaan en daarna maakten ze de leguaan van binnen en buiten schoon. Ze maakten een vuurtje met hout en stopten de leguaan in stukjes in een pan. Het was hier echt feest. De mensen waren zo blij, vlees eten! Na een paar uur mochten wij ook proeven van de gekookte leguaan... dat vond ik toch een beetje griezelig.. maar papa en mama hebben wel een stukje geproefd!

Ate logu! Tot ziens!

Vanuit het Hometeam

Terugblik

Maandag 6 december zijn Jos en Jolena met Jannafien en Jan-Onno vertrokken vanuit Nederland naar Guinea-Bissau.

Wat fijn dat er de laatste maanden zo meegeleefd werd met hen.

Hun huis in de Goudenregenstraat is schoongemaakt en opgeruimd en de spullen die gebruikt mochten worden van anderen zijn weer terug bij de eigenaren.

Hiervoor willen we iedereen nogmaals hartelijk bedanken. Ook wij als hometeam vonden het geweldig van jullie.

Post naar Guinea-Bissau

Jos en Jolena en de kinderen hebben al wat post ontvangen. Dat doet ze ontzettend goed.

Ook Jannafien en Jan-Onno vinden het erg leuk om een kaartje open te maken en te lezen.

Dus blijf hier vooral mee doorgaan, ook al kan de post er een poosje over doen.

Soms duurt het een paar weken, maar het kan ook zomaar een paar maanden zijn. De post komt aan in de hoofdstad. Iedere keer als één van hen in de hoofdstad komt, bezoeken ze het postkantoor om de post te halen voor elkaar.

Een kaartje tussendoor is erg leuk, maar een kaartje voor hun verjaardag is helemaal speciaal.

Binnenkort hopen Jolena (19 februari) en Jannafien (18 april) jarig te zijn.

Jannafien hoopt dan 6 jaar te worden. Dit duurt nog even, maar omdat de volgende nieuwsbrief pas eind april zal verschijnen, wordt het alvast in deze nieuwsbrief vermeld.

Postadres familie Blok – Guinee-Bissau:

*KIMON Familia Blok
Apartado 908 Bissau
Guinee-Bissau
África Occidental*

Bedankjes

- Wat een verrassing: Rosalie en Isa (groep 2b) hebben met een zelfgemaakte kijkdoos geld opgehaald voor de kinderen in Guinee-Bissau! Dank je wel meiden!
- Wat zijn de kinderen van de peutergroep druk bezig geweest! Eerst een collecte zak maken en daarna collecteren! Er is 425,- opgehaald!
Jongens, meisjes en juffen: hartelijk bedankt!
- Dankjewel Koningin Julianaschool, voor het geld wat jullie apart opgehaald hebben voor ons project. De opbrengst daarvan was: €747,55!

Financien

Jos & Jolena zijn naar Guinee-Bissau vertrokken, maar dat betekent nog niet dat we voldoende middelen hebben om hen daar 4 jaar te laten blijven. De komende tijd zullen we diverse acties houden om het resterende deel van 20% in de begroting rond te krijgen. Het liefst uiteraard met donateurs die periodiek willen bijdragen. Maar we zullen ook verschillende acties blijven houden om de kosten te dekken. Wilt u periodiek bijdragen, dan kunt u hiervoor een machtigingsformulier opvragen en invullen. Zie hiervoor ook de website: www.josenjolena.nl



Moet je deze lekkere passievrucht eens zien!



Gekookte leguaan in rode olie.



We werken over de dierenarts. Soms komt er een van de (waak)honden het klaslokaal ingewandeld, dan wordt hij gelijk onderzocht.



Financiële stand



Acties

Natuurlijk blijven we qua acties actief

- We hopen medio februari een tulpenactie te organiseren. Door een bos tulpen (30 st.) te bestellen, haal je én het voorjaar in huis én je steunt het werk van Jos en Jolena! Zo'n bos is uiteraard leuk voor jezelf, maar misschien nog wel leuker om weg te geven. Je kunt natuurlijk meerdere bossen bestellen. Ze zijn er in de kleuren paars, lila, wit of geel, één kleur per bundel. Op = op, dus zorg dat je er snel bij bent. De prijs voor een bos van 30 tulpen is €8,- Bestel vóór 19 februari via de website www.josenjolena.nl of bel naar Janine Valk: 06-15276469. De tulpen zullen bezorgd worden op D.V. 25 en 26 februari.



- Net als vorig jaar willen we weer rond Koningsdag tompoucen verkopen. Tegen die tijd zorgen we dat u meer info krijgt over deze actie.

- Ook hebben we als hometeam een whatsappgroep aangemaakt om geld op te halen door middel van een whatsappmarktplaats. Via deze app kan vanalles (behalve kleding) verkopen waarbij je verplicht bent van elk verkocht product minimaal een bedrag van €1,- te doneren aan het werk van Jos en Jolena. In de app komt regelmatig een iDeal QR, zodat je het makkelijk kunt overmaken.

Spelregels:

- o Deze groep is voor alle spullen behalve kleding.
- o Van elk verkocht product wordt door de verkoper min. €1,- overgemaakt naar Fam. Blok.
- o Niet op zondag
- o De berichten in de groepsapp worden na 7 dagen verwijderd
- o Product mag maximaal 1x per week worden aangeboden
- o Ophalen graag privé regelen, niet in de groepsapp
- o Product verkocht? Verwijder dan uw foto

Om deel te nemen aan deze whatsappgroep kunt u deze QR-code scannen of deze link openen:

<https://chat.whatsapp.com/EdMdwXWf30b1L5KZ9yGQSQ>



Gebedspunten:

Wilt u/jij danken voor:

- Voor de veilige aankomst
- Voor de eerste gelegde contacten
- Voor de gekregen gezondheid
- Dat we een inlandse taalleraar hebben gevonden (die Engels en Creools beheerst!)
- Dat we een ruimte hebben om de kinderen les te kunnen geven
- Dat we een verblijfvergunning voor 5 jaar hebben gekregen

Wilt u/jij bidden voor:

- Steeds meer vertrouwd mogen raken met het leven hier
- Om doorzettingsvermogen voor het leren van de taal
- Voor onze kinderen dat ze ook hier vriendjes en vriendinnetjes mogen krijgen
- Voor Marianne, Gerda en Edi om wijsheid en kracht. Er komt veel op hen af.
- Voor de lokale bevolking die het druk heeft met overleven
- Dat we in alles het oog gericht mogen houden op Hem en tot zegen in Guinee-Bissau mogen zijn!

Graag ondersteun ik de uitzending van de familie Blok naar Guinee-Bissau

Ik machting stichting KIMON om elke maand / elk kwartaal / elk jaar* €10 / 15 / 25 / 50 / 100 / _____** van mijn rekening af te schrijven, ingaande per _____ t.b.v. de uitzending van familie Blok naar Guinee-Bissau.

Naam: _____

Adres: _____

Postcode en Woonplaats: _____

IBAN rekeningnummer: _____

Bank: _____

Telefoonnummer: _____

Email (i.v.m. nieuwsbrieven): _____

Handtekening: _____

* doorhalen wat niet van toepassing is

** vul zelf het gewenste bedrag in

U kunt dit formulier opsturen:

--> Per post naar: Hometeam familie Blok, Kamperfoeliestraat 32, 4431 EC 's-Gravenpolder

--> Per mail naar: hometeamfamblok@outlook.com

Eenmalig giften zijn welkom op: NL70 RABO 0157 5187 44 t.n.v. Stichting Kimon - o.v.v. uitzending familie Blok

